

# ASLANLARIN KORUYUCU MELEĞİ

**Bazı kişiler için "Sosyal sorumluluk meleği, hayvan hakları koruyucusu" diyoruz ama onun yaptıklarına bakınca boş konuştuğumuz ortaya çıkıyor. Diplomat bir ailenin yurtdışında büyümüş kızı Aslı Han Gedik, lüks ve sosyetik hayatı seçmiş. Gedik, hayatını aslanları ve filleri korumaya adanmış...**

Anıl ÇIRPAN  
acirpan@sozcu.com.tr



**V**AHŞİ hayatı korumaya yönelik çalışmalarla dünya çapında 'Aslanların koruyucu meleği' olarak anılan Aslı Gedik'in çalışma konuları arasında aslanlar ve filler başta geliyor. Frankfurt'ta yaşayan ve finans dalında çalışan Gedik, tatillerde Afrika'ya gidiyor. Malawi'de filleri

koruyor, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan orangutanlar ve deney hayvanı primatları kuruyor. Ayrıca Afrika aslanlarının yok olmasını engellemek adına kurulan ALERT'te Afrika Aslanları Bülteni görevini üstlenmiş...

**Öyle güçlü bir insan profili var ki karşımızda, gücümüzü nereden aldığımızı merak ettik...**

Sanırım benim yapım böyle. Güçlü ve kendi ayakları üzerinde durmayı seven, bağımsız biriyim. Üst düzey kadın bir diplomatın kızı olarak büyüdüm, öte yandan ikiz kardeşim var. İkiz olmanın doğasında da doğuştan rekabetçilik var. 20 yaşından beri ikizimle yurtdışında yaşamam güçlü olmama sağlayan bir diğer etken. Rochas'ın torunu olsan da nasıl harçlığını çalışarak kazanıyorsun, işte biz de böyle büyütüldük. Gücümü şu anda dünyada süregelen eşitsizliklerden alıyorum diyebilirim. O eşitsizlikleri elimden geldiği derecede gidermeye çalışırken daha çok hırslanıyorum ve hep daha fazlasını yapmayı istiyorum. Bu da beni daha güçlü bir insan haline getiriyor.

**Dünya sizi 'Aslanların koruyucu meleği' olarak tanıyor. Başka hangi hayvanlara yönelik çalışmalar yapıyorsunuz?**

Tüm canlıları seviyorum ve hepsinin yeryüzünde eşit haklara sahip olduğuna inanıyorum. İnsanlığın dünyaya hükmetmek için değil, diğer canlılarla yeryüzünü paylaşmak için var olduğunu düşünüyorum. Aslan-

larla çok vakit geçiriyorum; onlarla bağım çok güçlü. Doğrudan çalışmaların olduğu diğer vahşi hayvanlar ise filler, orangutanlar ve diğer primatlar.

**Bu doğa tutkusunu nereden geliyor, vahşi yaşama nasıl ilgi duymaya başladınız?**

Dünyanın en büyük başkentlerinde büyümeme ve yaşamama rağmen, doğaya ve yaşama hiçbir zaman kayıtsız kalmadım. Hayvanlarla dolu bir çocukluğum oldu ama kendimi geliştirdim ve doğayı koruyan ve saygı duyan bir birey haline geldim. Vahşi hayvanların sesinin duyulduğu bir ortam bana daima hayatın anlam ve değerini hatırlatıyor. Gerçek yaşamın maddiyattan çok uzak ve sadeliğin içinde çok zengin olabileceğini kanıtıyor. Afrika seyahatlerimin çok sıklaştığı bir dönemde, aslanların korunma ve doğaya kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapan bir kurumdaki davet aldım. Bugünkü serüvenim böylece başlamış oldu.



Ash Han Gedik

## TOPLUMA DÜŞEN...

**Vahşi yaşamı korumak adına neler yapılabiliyor?**

Herkesin Afrika'ya gidip aslan korucusu olmasına imkan da yok gerek de... Masa başındayken bile çevreci kampanyalara imza atarak aktivist olabilirsiniz.

Doğaya zarar vermeyen ürünler kullanarak katkıda bulunabilir, çöplerinizi ayrıştırabilirsiniz.

Kürk giymeden, organik ürün tüketerek, plastik kullanmayarak, sarfiyatınızı azaltarak çok büyük katkı sağlayabilirsiniz.

Vahşi yaşam dışında şehirlerde de hayatımızı hayvanlarla paylaşıyoruz. Yemek artığımızı öğütüciden geçirmek yerine bir kaba koyup kapımızın önüne bırakmanız bile bir yaşamı korumamız anlamına gelir.

Öte yandan et tüketimi yeryüzüne en fazla zarar veren endüstrilerin başında geliyor. Her bir gram et için dört gram

tahıl gerekiyor. Bu durum bile küresel ısınmayı en çok etkileyen faktörlerin başında geliyor. Kısacası, çevreye sevgi ve saygı duymak çok önemli.

**Yatırım sektörünün doğal yaşamı korumaya yönelik faaliyetleri oluyor mu?**

Yaptığımız çalışmaların önemi ve dünyanın ne kadar korunmaya muhtaç olduğu anlaşılmalı ki, son senelerde finans alanında bile sürdürülebilir yatırımlar, etik fonların bir kısmını çevre vakıflarına bağışlayan oluşumlar artmaya devam ediyor.

Yaşadığımız dünyayı unutmamamız gerektiği yavaş yavaş önemli bir gerçek haline almaya başlıyor. Vahşi yaşam için bizler en büyük düşman

iken aynı zamanda da en büyük umuduz. Diğer canlılar amaçları için savaşamayacak, yaşamları için yalvaramayacak, size elveda diyemeyecekler. Sadece yok olacaklar. Onlar yok olduktan sonra da bize sadece sessizlik kalacak...

## 'Yaşam doğayla anlam kazanıyor'

"Şehrin trafigiden, stresinden ve gürültüsünden uzaklaşp geceleri sadece yıldızların aydınlattığı ve etrafınızda sadece vahşi hayvanların sesinin duyulduğu bir ortam bana hayatın anlamını ve değerini hatırlatıyor. Gerçek yaşamın maddiyattan çok uzakta ve sadeliğin içinde olduğunu kanıtı bu aynı zamanda..."



## 'SADECE ACIMASIZ İNSANLARDAN ÇEKİNİYORUM'

**Kendinizi en çok hangi hayvanın yanında rahat hissediyorsunuz?**

Elbette aslan! Çünkü bir aslanın yanındayken huzur, mutluluk, sadakat, adrenalin, heyecanla kanışık sevgi ve geleceğe inanç duygusu kaplıyor içimi. Öğle sıcaklarında aslan grubunun uyuduğu bir zamanda onların yanına uzanıp dinlenmek beni en çok mutlu eden şey. Kedileri de çok seviyorum. Şehirde ise evimi paylaştığım tek canlı olan Refik isimli kedimle en rahat zamanlarımı geçiriyorum.

**Hayvanlar korkuyu kokudan anlar derler. Bunda gerçeklik payı var mı?**

Elbette. İnsanlar korktu-

ğunda kortizol isimli, korkunun kokusu dediğimiz bir hormonu salar. Bu, vücudunuzun rahatsız olduğunun belirtisidir. Hayvanlar bu hormonu algılar. Belki ben hiç korkmadığım için bu kokuyu salgılamıyorum. Gözümle gördüğüm, karşımda duran ve iletişim kurabileceğimi düşündüğüm hayvanlardan korkmuyorum. Sevmediklerim ise sitma yayan sivrisinekler, birçok hastalığı bulaştıran, hastalık yayan kene gibi hayvanlar. Sadece aramızda gezinen acımasız insanlardan çekiniyorum.

**Geleceğe yönelik projeleriniz neler?**

Hayalim; tüm dostlarımda bana tavsiye ettiği gibi, bir vakıf kurmak ve çalışmalarımı tek bir çatı altında toplamak. Şu anki çalışmalarımı elimden geldiği kadar sürdürebilmek istiyorum. Bu işler çok kapsamlı ve büyük projeler. Tek başına sürdürmek çok zor ve her alanda destek gerektiriyor. Doğayı kurtarmak için aslında doğanın bir parçası olan insanlardan destek almak gerekiyor. Bu desteği vakfa değil, kendi evleri olan dünyayı korumaya çalışan kişilere verdiklerini anlamaları gerekiyor. Hayvansız bir dünyada insanda olmaz.

## 'ÇEVREM BANA DESTEK'

**Cemiyet hayatının sık sık gecelerde görülen bir üyesiysen şimdi bambaşka bir hayatınız var. Eski arkadaşlarınız bu durumu nasıl karşılıyor?**

Arkadaşların hayatımı sorgulamaz sadece bana destek olur. Bu seçimim konusunda da çevremdeki herkes bana saygı duydu; duymayanlar da zaten yok oldu. Ailem de yanımda oldu çünkü çevremdeki herkes doğa ve hayvansever.

**Yardıma muhtaç bunca insan varken neden vahşi yaşam?**

Hayvanları ve doğal ortamlarını korumasak insanlığın geleceğini de tehlikeye atmış oluruz. Bize hayat veren toprakları korumayı, üzerinde yaşayan canlıları da düşünerek başarmak zorundayız. Kimin daha değerli olduğu tartışılmasına kendimi dahil etmemeye özen gösteriyorum. Ben hayvanlara konsantre olmayı tercih ettim ve bu işi üstlendim. Bu karşılaştırma-ya girmeyi çok

yanlış buluyorum. Herkes sadece insanlara yardım etse hayvanlara kim destek olacak? Zaten hayvanlar insan faktörü yüzünden yardım edilmesi gereken bir grup çünkü sayımızın artması onların yaşam alanlarına zarar verdi. Bizim yarattığımız bir soruna eğilmek yapabileceğim en doğru seçimdi.

"Kim-seden takdir görmek için çıkmadım bu yola. Bireysel seçimlerimi yaşarken bazı şeyleri doğru yapmış olmalıyım ki takdir gördü."

